

Regenboog Oldambt



Nieuwsbrief



Welkom bij de Regenboog
Oldambt

In deze RON...

Zomertijd

Picknick in Reiderwolde
Regenboogvlag hijsen
'Aalgoud' ontmoetingsmiddag
Zondagmiddagcafé
Koor
Nieuwe eindredacteur
Langste Regenboogfietspad is
Rainbow Madness

Met medewerking van

Rina Lakwijk, Trudy de Weerd
Reneé Lusink
Eindredactie: Ineke Konijn

Volgende bijeenkomsten

LHBTI+ zondagmiddagcafé
HarbourClub om 15.00 -17.00
uur op 15 augustus, 19 sept en
17 okt.

Aal goud' ontmoetingsmiddag
op 30 sept en 28 okt vanaf
14.00 - 16.00 uur.

regenboogoldambt@gmail.com

Zomertijd

We zijn deze zomer bezig om ons voor te bereiden op het volgende seizoen, in de hoop dat de Corona maatregelen zo aangepast worden dat allerlei activiteiten weer mogelijk zijn.

Vandaar dat ons, haast traditionele barbecuefeest dit jaar voor alle zekerheid een picnibijeenkomst wordt in het amfitheater in Reidewolde waarbij iedereen voor zijn eigen hapje en drankje zorgt.

Mochten er aangescherpte maatregelen komen dan er geen grote investering in tijd en organisatie verloren gegaan.

Ook gaat een andere lang gekoesterde wens in bij velen vervulling. Het ziet ernaar uit dat we in september kunnen starten met ons eigen Regenboog koor in de en Boschpoort. Klaas Spekken wordt onze dirigent en het is de bedoeling dat we iedere 14 dagen op donderdagavond gaan oefenen.

De Boschpoort is door de Coronapandemie gesloten geweest voor bijeenkomsten, maar de verwachting is dat we in september weer gebruik kunnen maken van de de zalen. Dit betekent dat we vanaf september weer beginnen met een bijeenkomst de laatste donderdag middag van de maand in de Boschpoort.

Houd voor de allernieuwste informatie de website www.regenboogoldambt.nl en social media in de gaten.

Ik wens jullie een fijne, niet te natte, zomer toe en op een van onze ontmoetingen

Rina Lakwijk

Picknick in Reiderwolde

Zondag, 22 augustus, 14.00 uur organiseren we een picknick in het openlucht theater van natuurgebied Reiderwolde. (www.reiderwolde.nl)

We zien jullie daar graag gewapend met picknickmand, koelbox of tas, gevuld met hapje en drankje voor jezelf of te delen met anderen.

Buiten coronatijd kunnen er 500 mensen zitten op de tribune onder de toren. Het amfiteater is dus ruim genoeg om voldoende afstand van elkaar te houden. Neem een kleedje of zitkussen mee als jou dat prettiger lijkt. Het theater heeft een goede akoestiek en we hopen dat je ons vocaal en/of instrumentaal wil laten genieten van jouw muziek of voordracht.

Meld je aan op regenboogoldambt@gmail.com of kom spontaan met jouw kunsten. Muzikant Rolf Veenstra heeft zich al aangemeld en zijn laat zijn accordeon horen en Adriaan Prinse zorgt voor een andere verrassing.

Vanaf de parkeerplaats naar het de toren is het ca. 500 meter lopen. Voor degenen die slecht kunnen lopen zetten we een pendelauto in die je heen en weer terug rijdt.

Bij regen kan het op 22 augustus niet doorgaan en proberen we het een week op te schuiven naar 29 augustus. Zijn het de coronaregels die deze samenkomst verhinderen of het weer dan laten we je dat weten via website www.regenboogoldambt.nl

Parkeerplaats Reiderwolde

Oostwoldweg

9672 VB Winschoten/Blauwestad

Routebeschrijving:

Vanaf A7 afslag (47) Winschoten, richting Blauwestad.

Neem de vierde afslag op de rotonde naar N967 Oostereinde/Blauwestad.

Na de brug aan de rechterkant bevindt zich de parkeerplaats Natuurgebied Reiderwolde

Activiteiten Regenboog Oldambt

Trudy de Weerd



Een prachtige locatie om elkaar te ontmoeten!





Regenboogvlag hijsen

Op zondag 27 juni, de dag van de voetbalwedstrijd Nederland – Tsjechië werd in Nederland en Duitsland in veel steden de Regenboogvlag gehesen. Op de oproep van het COC “Hoe meer steden er mee doen, hoe krachtiger het signaal wordt. Op deze manier steken we LHBTIQ+-ers in Hongarije een hart onder de riem en laten we de LHBTIQ+-gemeenschap in Nederland laten zien dat we achter hen staan.”

Ook in Winschoten werd de vlag gehesen. Om 10.00 uur waren er meer aanwezigen dan werd verwacht.



Geachte aanwezigen, beste mensen,

Hartelijk welkom hier voor het gemeentehuis, waar ik straks namens het college de regenboogvlag zal hijsen. Dit doen we om een statement te maken tegen de lhbti-wetgeving in Hongarije. Deze net aangenomen wet verbiedt de verspreiding van lhbti-onderwijs op scholen. Wij staan hier lijnrecht tegenover. In ons onderwijs is juist aandacht voor verdraagzaamheid en het mogen zijn wie je bent.

Het is bijzonder dat in één Europa de wetten zo kunnen verschillen. En dat Hongarije met de nieuwe wetgeving bepaalde groepen verbiedt om te mogen bestaan. Want je mag niemand afkeuren. Je kan mensen niet verbieden.

Vandaag speelt het Nederlands elftal de achtste finale in Boedapest. Daarom hijsen wij nu de regenboogvlag. En dat doen wij niet alleen, maar samen met het Dollard College, Noorderpoort en het Ubbo Emmius. Daarmee willen we laten zien dat in ons onderwijs en in onze gemeente ieder mens gelijkwaardig is. Want acceptatie is een recht dat iedereen toekomt.

Gert Engelkens



Regenboogvlag hijsen door wethouder Gert Engelkens en Hilbert Flokstra, gemeenteraadslid van de PvdA Oldambt.

Adriaan en Rolf vroegen zich af wat de letters SPQW betekenen. Zij bedachten dat het waarschijnlijk iets met deze dag te maken had: "Save en Protect QueerWinschoten". Liam zocht het op. Het betekent: Senatus Populus Que Winschotanus d.w.z. bestuur en volk van Winschoten



Aanwezig voor het hijsen van de regenboogvlag. Op de achtergrond de grote regenboogvlag van Regenboog Oldambt.

"Aal goud?!" ontmoetingsmiddag

De laatste donderdagmiddag van de maand bijeenkomst in de Boschpoort start weer.

De Corona heeft ons lange tijd belemmert om elkaar te zien.

Een moment om elkaar en nieuwe bezoekers echt te ontmoeten.

Jullie zijn 30 september vanaf 14.00 – 16.00 uur weer welkom in de Dollard zaal van de Boschpoort.

Geert en Margreet heten jullie daar welkom.

Wij moeten wel de afstandsregel van 1,5 meter hanteren!

Contactpersoon: Adriaan Prinse: adriaanprinse@gmail.com

Zondagmiddagcafé

3^e Zondagmiddag van de maand.

Als vanouds wordt het zondagmiddag cafe in de HarbourClub weer georganiseerd op **zondagmiddag van 15.00 – 17.30 uur**. Gastvrouwen zijn Betsie Kodde en Trudy de Weerd.

Wij moeten wel de afstandsregel van 1,5 meter hanteren!

Contactpersoon: Trudy de Weerd trudyvm@gmail.com

Koor

In de vorige nieuwsbrief hebben wij een oproep gedaan om je te melden voor een nieuw op te richten LHBTI-koor onder leiding van de Groninger zanger Klaas Spekken. Tot nu toe hebben 12 mensen zich definitief aangemeld.

Als iemand zegt "Ik kan niet zingen", dan zegt Klaas: "Iedereen kan zingen."

Zoals het er nu uit ziet gaan wij op de eerste en derde woensdagavond van de maand zingen van 20.00 - 22.00 uur. Te beginnen op 15 september in de Boschpoort. Kosten € 10,- per maand.

Hoe fijn zou het zijn als het gaat lukken om een enthousiast koor te vormen.

Mochten jullie je nog op willen geven dan hoor ik dat graag. Ik zal jullie binnenkort een mail sturen met verdere informatie.

Mail naar inekekonijn@gmail.com

Ineke Konijn



Nieuwe eindredacteur

Beste nieuwsbrieflezers,

In de vorige nieuwsbrief las ik dat Ineke op zoek was naar een nieuwe eindredacteur. En dat is nu echt iets wat ik graag zou willen doen. Ik woon nog maar sinds kort met mijn partner in Bad Nieuweschans en vind het leuk om iets te gaan doen voor de regenboog-gemeenschap in deze regio. Ik heb jaren een eigen tekstbureau gehad en ben als vrijwilliger een paar jaar hoofdredacteur geweest van Klein Hoefblad, een tijdschrift over paardrijden voor



gehandicapten. Mijn professionele loopbaan heeft een andere wending genomen (ik werk nu in de gehandicaptenzorg), maar mijn affiniteit met tekst is niet verdwenen. Daarom stel ik me nu met plezier aan jullie voor. Mijn naam is Renée Lusink en ik ben 58 jaar (niet verder vertellen hoor). Heel vroeger ben ik actief geweest in het COC in Groningen en ook nog een tijdje in het COC in Den Haag. Ik ben een geboren Amsterdammer, maar woon al heel lang in het noorden. De laatste jaren in Midden-Drenthe en nu dus in de gemeente Oldambt. Ik kijk ernaar uit om de nieuwsbrief te gaan maken en zie jullie bijdragen graag tegemoet!

Renée Lusink

Het langste regenboogfietspad van de wereld.

Het 570 meter lange fietspad is aangebracht op de campus van de universiteit Utrecht en is verbonden met het UMCG. Het is een initiatief van Elias van Mourik een 22-jarige student uit Utrecht.

<https://www.youtube.com/watch?v=sSHOQQkAwk4>



Speel Rainbow Madness, een queer spel met spannende vragen



Er zijn maar weinig games die zich specifiek richten op de LHBTQ-gemeenschap. Rainbow Madness is de uitzondering: de smartphone party game waarbij je allerlei gedurfde vragen moet uitspelen in een gezelschap.

Rainbow Madness is gemaakt door Dennis Vreeke. Hij bedacht dit digitale kaartspel omdat hij ondervond dat er wereldwijd slechts een paar LHBTQ-games bestaan. Hij noemt zijn spel 'the ultimate party game'. Als je Rainbow Madness met anderen speelt, leer je je vrienden beter kennen.

Er zijn meer dan vijfhonderd vragen opgesteld die gaan over dating, seks en andere aspecten uit het leven van LHBTQ. De gratis versie bevat 75 unieke vragen en opdrachten.

Rainbow Madness bevat zes verschillende soorten vragen en opdrachten. Bij 'Never Have I Ever' nemen alle spelers een drankje als ze iets specifiek hebben gedaan. Bij 'Assignments' voert een speler een opdracht uit. In het onderdeel 'Storytime' is het de bedoeling binnen zestig seconden een verhaal te vertellen. Dan is er het onderdeel 'Portraying', waarbij je zonder iets te zeggen een woord moet uitbeelden. Bij 'Trivia' test je je kennis over LHBTQ-onderwerpen. Tot slot is er het onderdeel Questions, waarbij je zeer persoonlijke vragen beantwoordt.

Rainbow Madness is verkrijgbaar in de Apple Store en via Google Play. Meer informatie vind je op RainbowMadness.com.

Bron: Nieuwsbrief Contigo Contact