



Regenboog Oldambt

Nieuwsbrief



Welkom bij de Regenboog Oldambt Nieuwsbrief (RON)

In deze RON

- * Opkikkertjes
- * Regenboog activiteiten
 - * Wie zingt er mee?
 - * Vrouwenpraatgroep
 - * BBQ of 'Picknick of BYO'
- * 20 jaar homohuwelijk
- * LHBTI-vriendelijke zorg

Met medewerking van:

Adriaan Prinse, Marjet Bos,
Rina Lakwijk en Lode Meter
Eindredactie: Ineke Konijn

Heb je nieuws voor de volgende RON dan kun jij dit voor 13 juni mailen naar inekekonijn@gmail.com.

Actuele informatie over onze activiteiten kun je vinden op onze Facebookpagina en website

www.regenboogoldambt.nl

Ons mailadres is:

regenboogoldambt@gmail.com

Opkikkertjes

Verlangend naar de echte lente en het einde van allerlei beperkingen houd ik me maar vast aan de positieve dingen die ik ervaar. Met veel plezier heb ik met Adriaan de kaartjes geschreven om iedereen en dus onszelf te feliciteren met het feit dat we als Regenboog Oldambt op 31 maart vijf jaar bestonden. Het feit dat we er zijn heeft voor veel mensen iets betekend. Daarom op naar de volgende vijf jaar!

Er zijn veel reacties gekomen op de persberichten over ons eerste lustrum en de interview aanvragen heb ik met overtuiging doorspeeld naar de vrouw van het eerste uur Marjet Bos. Zonder haar geen Regenboog Oldambt. We zijn haar veel dank verschuldigd. Misschien heb je iets meegekregen van de radio- en kranteninterviews die zij gegeven heeft.

De regenbooggemeenschap komt de laatste tijd regelmatig in het nieuws. Soms positief door bijvoorbeeld de openstelling van het huwelijk 20 jaar geleden. Soms door de discriminatie die onze doelgroep ondervindt bijvoorbeeld op scholen. Aandacht van iedereen om de acceptatie te verbeteren op ieder terrein van de samenleving blijft noodzakelijk. Vandaar ook dat we het belangrijk vinden dat we betrokken zijn bij de ontwikkeling van het beleidsplan van de gemeente voor de komende vijf jaren.

De aankondiging dat de terrassen mogelijk binnenkort weer opengaan maakt dat ik goede hoop heb dat we elkaar de volgende maand weer kunnen ontmoeten bij de HarbourClub in Winschoten. Daar kijk ik echt naar uit, ook zo'n opkikkertje om de moed er in te houden. Tot ziens.

Rina Lakwijk

Regenboog activiteiten

Wie zingt er mee?

Bij de gesprekken via internet hebben we suggesties gevraagd voor activiteiten waar mensen in de toekomst aan deel zouden willen nemen. Er werd de suggestie gedaan voor een koor. Vandaar de vraag of er meer mensen zijn die het leuk zouden vinden om in een koor te zingen. Als de belangstelling groot genoeg is moeten we ook op zoek naar een oefenruimte en of we iemand weten die zo iets professioneel zou kunnen leiden en of we daar financieel gezien ook iets voor over hebben. We hebben vijf jaar geleden al een poging gedaan met een informeel repertoire en een gezellige sfeer. Ik ben benieuwd of de belangstelling groot genoeg is om dit te organiseren.

Reageren naar rinalakwijk@ziggo.nl als je dit leuk lijkt!

Rina

Foto: Regenboog koor Roca Rosa uit Amersfoort



'Vrouwenpraatgroep'



Ook tijdens het internetcafé kwam spontaan de vraag bij mij op of er vrouwen waren die het leuk zouden vinden om, als het weer mag, bij elkaar te komen in een vrouwenpraatgroep. Daarop kwamen gelijk al twee reacties. Naar mijn idee kunnen we met elkaar bepalen over welke onderwerpen we het willen hebben. Wat we belangrijk, zinvol vinden om aan de orde te stellen en met elkaar te willen bespreken. Laat iets van je horen en mail naar rinalakwijk@ziggo.nl als je dit ook een goed idee vindt en hopelijk kunnen we dan zo snel, als het kan en mag, een concrete afspraak maken.

Rina

BBQ of 'Picknick of BYO Garden Party'

Echt een samenkomst organiseren kan en mag nog steeds niet en dat knaagt aan ons.

Maar achter de schermen kunnen wij nog wel wat en dát gebeurt dan ook. De "Aal goud" bijeenkomsten, het Regenboog café in de HarbourClub, maar ook onze jaarlijkse BBQ het kan en mag nog niet. Toch is er hoop, wanneer de regels en het vaccinatie programma het toelaten, zullen wij onmiddellijk van start gaan. De laatste zondag van juni (27 juni) zouden wij dit jaar onze Regenboog Oldambt BBQ hebben. Vorig jaar kon het niet doorgaan, maar gaat dat dit jaar lukken?

Wij denken ook aan een alternatief: een 'Picknick of BYO (Bring Your Own) Garden Party' omdat dit spontaner te organiseren is.

Wij wachten af en hopen elkaar weer snel in levende lijve te mogen zien. Regenboog Oldambt Activiteiten



Adriaan Prinse

Ons porseleinen huwelijk



Nog even en het is zover, ons 20 jarig huwelijk op 3 augustus 2021.

Vanaf 1 april 2001 werd het mogelijk voor mensen van het gelijke geslacht voor de wet te huwen! In oude termen werd/wordt het ook wel "homohuwelijk" genoemd. Waarom het een porseleinen huwelijk wordt genoemd weet ik niet, maar het zal vast liggen aan het feit, dat er wel het één of ander aan serviesgoed is gesneuveld en aan aanvulling dan wel vernieuwing toe is...

Peter en ik kennen elkaar vanaf Roze Zaterdag in Deventer in 1997. Ik herkende hem van een eerder homo weekeinde, georganiseerd door het Humanistisch verbond. Op een verzamelplek in een park ontmoette wij elkaar weer en het was liefde op het eerste (nou ja tweede) gezicht. We hebben gezamenlijk de tocht gelopen tot het eindpunt in het centrum van Deventer. Het was mooi weer en we tastten elkaar letterlijk en figuurlijk af. Die avond sliep ik bij Peter in zijn tentje aan de overzijde van de IJssel. De volgende dag na het ontbijt op het plein zijn we naar Monnickendam gereden om mijn boot te bezoeken. Toen al heette mijn boot Harvey Milk! Ik woonde in Amsterdam en we ontmoette elkaar veel op vooral het Centraal Station van Amsterdam. Peter moest na een uur of twee weer verder naar Groningen reizen.



Na zijn scheiding ging ik veel naar Groningen toe. Peter heeft twee dochters en die accepteerden onze relatie zeer goed! In het jaar 2000 kwam het gesprek op samen wonen. Peter was economisch gebonden aan Delfzijl en ik niet meer, vanwege mijn hiv infectie, aan Amsterdam. Aan het Eemskanaal in Delfzijl werd een nieuwe wijk gebouwd. Ik vond dat ook een goed plan en een nieuwe uitdaging. Wel stelde ik als voorwaarde, dat we dan ook zouden trouwen.

Op 27 april 2001 was het dan zover. We hebben ons toen laten inschrijven bij Burgerzaken van de gemeente Amsterdam voor ons voorgenomen huwelijk. De legeskosten waren voor het huwelijk en de door ons uitgekozen trouwzaal Fl. 692,50

Een hectische tijd van organiseren was aangebroken. Ook een tijd om onze trouwkleding aan te schaffen en niet te vergeten de ringen! Onze ringen komen uit de collectie van El Design Callisto en bestaan uit 18 karaat goud gecombineerd met zuiver titanium. Ook moesten we een adressenlijst maken voor de uitnodigingen en een locatie vinden voor de receptie. Wie onze getuigen waren was ook al snel bekend. Voor Peter zijn 2 dochters Leonie en José en voor mij mijn moeder en jongste zus Geertje.

De tijd vorderde en het was zo ver. Op 3 augustus 2001 traden wij om 15.00 uur in het huwelijk in de Burgemeester d'Aillyzaal op het Stadhuis van Amsterdam. De zaal was vol en er moesten zelfs nog een aantal mensen op de grond zitten.

Na afloop van de plechtigheid en de eerste felicitaties, zijn we met het gevolg op een rondvaartboot naar het Leidseplein vertrokken. Onze receptie hebben we gehouden in de horecaruimte van de Hiv-vereniging.

Enige dagen geleden hebben we ons die dag weer even over gedaan om naar de foto's te kijken die we hebben gekregen. Een moment van bezinning maar ook van verdriet! Wat een gemis aan vrienden die dood zijn o.a. ten gevolge van Hiv/Aids. Ook Fabiola en niet in het minst mijn moeder! Inmiddels zijn de dochters van Peter getrouwd en hebben we een gezin met 4 kleinkinderen gekregen.

Je ziet maar, ook mensen van het gelijke geslacht kunnen trouwen, kinderen en kleinkinderen hebben. We zijn er nog niet en er zal altijd een maatschappelijke strijd gevoerd moeten worden voor anderen binnen onze LHBT + gemeenschap voor hun rechten!

Lode en Peter Meter - Godlieb

Aandacht voor LHBTI-vriendelijkheid in de zorg

“Aal goud?... Elk en ain zichzelf?!” is een liedjes en verhalenprogramma van de Groningse zanger Klaas Spekken, pianist Vincent Grit en Roze 50+ ambassadeur Marjet Bos.

Wij treden op in verzorgings- en verpleeghuizen en vragen aandacht voor de situatie van Regenboogouderen.

In een open sfeer vertellen Klaas en ik over hoe het voor ons was om in een Gronings dorp als homoseksuele jongen en lesbisch meisje op te groeien. Uitgelegd wordt waarom het voor Regenboogouderen, die vandaag de dag in verzorgingshuizen wonen, onveilig kan voelen om over zichzelf en hun leven te vertellen en helemaal zichzelf te zijn.

Er is tussendoor en in de pauze volop gelegenheid om vragen te stellen en met Klaas, Marjet en elkaar in gesprek te gaan.

De verhalen zijn luchtig en worden afgewisseld met Groningse liedjes uit het repertoire van Klaas en - afhankelijk van waar wordt opgetreden - met één of meerdere Nederlandstalig liedjes.

Vanwege corona hebben we al anderhalf jaar niet kunnen optreden. We hebben goede hoop over enkele maanden de draad weer op te kunnen pakken. Te beginnen met een beknopt optreden, waarin we laten zien wat wij te bieden hebben, tijdens een door de gemeente Het Hogeland georganiseerde High Tea in het kader van IDAHOT.

Voor meer informatie over wat wij als Roze 50+ ambassadeurs en Regenboog Oldambt kunnen betekenen voor de bevordering van LHBTI-vriendelijkheid in de zorg zie

<https://www.regenboogoldambt.nl/zorg/>

Marjet Bos

