



Welkom bij de wintereditie van *Regenboog Oldambt Nieuwsbrief* (RON). Voor meer informatie over ons raadpleeg onze website, bezoek ons op Facebook of stuur ons een mail. Nieuws en bijdragen voor de RON kun je mailen naar eindredactrice **Ineke Konijn** regenboogoldambt@gmail.com

In deze RON

- Coronajaar 2020
- Van toen naar nu...
- Nieuw website komt aan
- *ZelfsPot* als extra uitreiking
- Nog even niet...
- Dagelijkse dingen
- Eten wat de pot schaft
- Welkomstactie: WebQuiz
- Nieuw Filmotheek
- Terugblik op Regenboogweek



Veel dank aan onze vrouw van het eerste uur: **Marjet Bos**. Zij heeft de eerste vijf jaren van ons bestaan haar hele ziel en zaligheid gelegd in het op de kaart zetten van Roze 50plus Oldambt. Aan het overdragen van haar taken in 2020 heeft ze een dagtaak gehad waardoor ze nu meer tijd hoopt te krijgen voor een andere rol in het bestuur: het LHBTI-vriendelijk maken van de zorg.

– **Rina Lakwijk** ▼

Coronajaar 2020



Als deze nieuwsbrief door iedereen ontvangen wordt is het jaar 2020 bijna ten einde en is er 'nieuws' dat geen nieuws meer is want het is achterhaald of al bekend. Allerlei initiatieven en activiteiten werden verschoven en uiteindelijk toch afgelast. In plaats van een feestelijke presentatie van het boekje *ZelfsPot* hebben de meeste van jullie het thuisbezorgd gekregen. Zo hadden we eerst in november en daarna op 20 december op feestelijke wijze bij de Eindejaarsborrel in de HarbourClub ons belangrijkste nieuwsfeit willen onthullen: de bekendmaking van onze nieuwe naam. Ook dat kon om de bekende reden niet doorgaan. Vanaf nu heten wij

Regenboog Oldambt

Na een kleine peiling is voor deze nieuwe naam gekozen omdat de kleuren van de regenboog symbool staan voor de diversiteit van de LHBTI+ gemeenschap. Door de leeftijdsgrens weg te halen willen we laten zien dat we er willen zijn voor alle LHBTI-ers in het Oldambt en daarbuiten.

Een andere reden is dat onze oude naam vaak in verband gebracht werd met de politieke partij 50Plus. Wij zijn geen politieke partij en willen geen verwarring meer met deze politieke partij. Wij zijn van begin af aan nauw verbonden met Roze 50+ Nederland, een samenwerkingsverband van COC en ANBO en zullen dat in de toekomst ook blijven. Ondanks de naamsverandering behouden wij een warm contact met Roze 50+ Nederland. De vier drijvende krachten van Regenboog Oldambt zijn alle vier ambassadeurs Roze 50+ Nederland (lees ook **Van toen naar nu...** hieronder).

Het afgelopen jaar heeft de coronapandemie op iedereen invloed gehad. Wij hadden verwacht dat er meer beroep op ons gedaan zou worden al was het voor een gezellig praatje. Dat is heel weinig gebeurd. We staan open voor alle suggesties om aan de behoefte van contact te voldoen. Maak er iets van met de feestdagen, zorg goed voor jezelf en voor elkaar. Tot ziens en een goed en coronavrij 2021! – **Rina Lakwijk** ▼

Van toen naar nu...

Eind 2015 werd Regenboog Oldambt – toen bekend als Roze 50plus Oldambt – opgericht door Roze 50plus Oldambt ambassadeur Marjet Bos samen met Sebo Bakker en Adriaan Prinse. Adriaan werd eveneens ambassadeur van Roze 50+ Nederland en al snel volgden de actieve vrijwilligers Rina Lakwijk en Ineke Konijn. Vanaf haar begin is Roze 50plus Oldambt een onafhankelijke organisatie die mede, dankzij de subsidie van de gemeente Oldambt, op eigen benen staat en een veelheid van initiatieven kon en kan ontplooiën. Onze activiteiten waren gericht op 50plussers maar vanaf het begin van ons bestaan kregen wij vragen over waarom wij ons tot deze leeftijdsgroep beperkten. Al snel stelden wij onze ontmoetingsmiddagen ook open voor nog niet 50-plussers en werden de feesten die wij organiseerden uitdrukkelijk aangekondigd als zijnde voor “Jong & Oud”. We zijn ons er uiteraard van bewust dat LHBTI-ouderen speciale aandacht behoeven en dat blijft één van onze belangrijkste speerpunten. In de praktijk komt het erop neer dat Roze 50+ ambassadeurs Adriaan en Rina zich vooral bezig zullen houden met activiteiten rond de bevordering van zichtbaarheid en gemeenschapsvorming en dat Roze 50+ ambassadeurs Ineke en Marjet zich bezighouden met m.n. de ouderenzorg. Naast Marjet is ook Adriaan vertrouwenspersoon voor Regenboog Oldambt. Onze oude naam dekte steeds minder de inhoud en reikwijdte van onze activiteiten en het doel dat wij nastreven, een Oldambtster samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn. Bij ons, bij Regenboog Oldambt mag iedereen zich welkom voelen, iedereen die diversiteit een warm hart toedraagt.

– Adriaan Prinse ▼

Als onze website open is, kan je meer lezen over [Het Prille Begin](#) van Regenboog Oldambt. En nog veel meer!

Nieuwe website komt binnenkort

Wij hebben van de gelegenheid van onze naamverandering gebruik gemaakt om onze verouderde website een frisse upgrade te geven.

Er wordt hard gewerkt aan deze website. Met

Ragini Werner hebben we iemand in onze gelederen die met veel energie gezorgd heeft dat Regenboog Oldambt een aantrekkelijke website krijgt die uitnodigt tot



veelvuldige raadpleging. Wij zijn blij met haar inzet. De “final countdown” tot de lancering is nu onderweg. Als je deze week nog surft naar ons nieuwe internetadres www.regenboogoldambt.nl vind je een klok die letterlijk alle seconden aftelt

tot de lancering van onze website om precies

00:00 uur, 1 januari 2021



Bij de website hoort natuurlijk een nieuw logo. Dit logo, een vrolijke regenboog die omarmt de ronde ‘O’ van Oldambt, symboliseert onze naam en ambitie om warmhartig op te

komen voor iedereen in de uitgebreide LHBTI+ gemeenschap in Oldambt en daarbuiten. Houd onze frisse website goed in de gaten. Hier vind je veel leuke informatie. – Rina Lakwijk ▼

'Extraatje' voor Mr & Mrs Senior Pride

ZelfsPot is vol informatie over Roze 50plus Oldambt nú Regenboog Oldambt... maar vooral toch de zelfspot. Gepubliceerd ter gelegenheid van de 6^e Nationale Roze Ouderendag, *ZelfsPot* was bedoeld als kleine verlichting in coronatijd voor onze vaste bezoekers. Inmiddels hebben deze mensen het boekje – inclusief zakje zout om alle flauwe homo- en lesbomoppen op smaak te brengen – thuisbezorgd gekregen.

Het allereerste exemplaar van *ZelfsPot* hebben **Marjet Bos** (Mrs Senior Pride 2019) en **Andrea Drost** als 'extraatje' gepresenteerd aan Mr Senior Pride 2020 **Ralf Kleinbussink** toen zij hem thuis het nieuws van zijn huldiging kwamen vertellen. Mrs Senior Pride 2020 **Lenie van Breda** kreeg *ZelfsPot* later thuis toegestuurd. Lees meer over het uitreiken van hun Senior Pride banners en nog meer hoogtepunten van deze Nationale Roze Ouderendag in het [ANBO Magazine](#) of bekijk deze [live opname](#) van de dag vanuit de Tivoli.



Heb je nóg geen *ZelfsPot* ontvangen of wil je een paar extra hebben? Ze zijn á € 2,- af te halen bij **Rina Lakwijk**, Bickershorn 19, 9678RH Westerlee. Je kunt Rina op 06 41791910 bellen om een afspraak te maken voor het ophalen.

Wil je *ZelfsPot* toegestuurd krijgen, kan je het bestellen via regenboogoldambt@gmail.com. Vergeet niet je postadres en het aantal gewenste exemplaren te melden. Per retour sturen wij je de nodige gegevens voor de bankoverschrijving. Het boekje kost dan € 4,- inclusief portokosten.

Wij willen **Ragini Werner** bedanken voor het schrijven en samenstellen van *ZelfsPot* en haar idee om hiermee onze achterban te verrassen. Dank aan Rina voor de eindredactie en vooral aan Roze 50+ Nederland voor de sponsoring die onze ludieke actie mogelijk heeft gemaakt.

– **Adriaan Prinse** ▼

Nog even niet...

Helaas door de coronamaatregelen is het nog niet mogelijk de "Aal goud?!" ontmoetingsmiddagen te organiseren. Zodra de Boschpoort zijn deuren weer open laten wij dat jullie weten. Dit geldt natuurlijk ook voor ons maandelijks zondagmiddagcafé in de HarbourClub. ▼



Dagelijkse dingen #1

Hier presenteren we de eerste column van onze vaste bezoeker **Francisca Beukema**. Haar eerste column, maar hopelijk niet haar laatste. Wij hebben Francisca gevraagd of zij vaker voor de RON wil schrijven, waarop zij eerlijk antwoordde: “Weet niet of ik elke keer inspiratie heb.” Laten we hopen dat zij wel inspiratie krijgt want duidelijk heeft Francisca echt iets moois met schrijven en taal.

Heel lang al, denk ik wel eens wat ik met schrijven kan tot ik gister ineens een inval kreeg. Vroeger keek ik altijd naar Simon Carmiggelt, die één avond in de week op de televisie een verhaal voorlas. Zijn verhalen gingen vaak over kleine dingen uit het dagelijkse leven, ontmoetingen op straat of in de bus. Simon Carmiggelt straalde enige weemoed uit, maar zijn verhalen waren meestal niet diepgaand maar redelijk van humor gespekt.

En ineens wist ik wat ik wilde schrijven. Ik ben nu 60, heb zovél dagelijkse dingen beleefd, daar moet je toch over kunnen schrijven. En zo is hier het eerste verhaal.

“In den beginne”

Ik was een jaar of 18 toen ik bij mijzelf bijzondere gevoelens begon te ontdekken. Ik vond het heel prettig, af en toe te experimenteren met make-up en dameskleding.

Verder leidde ik een echt jongensleven, ik zat in die tijd op de middelbare technische school, in mijn vrije tijd was het vaak sleutelen aan de racefiets of elektronica, ook in die tijd was ik al een enorme radioliefhebber, stiekem uitzenden op de radio tot mijn ouders daar weer achter kwamen en voetbal. Bij een vereniging en verder op het voetbalveld, tegenover mijn ouderlijk huis of het schoolplein van de Van Houtenschool.

Ik was anders dan de meeste jongens uit de buurt, zachter, douchen na het voetbal of gymnastiek vond ik een ramp, het was verplicht maar ik ervoer het als héél vervelend!

En toen die andere, geheel afwijkende gevoelens... niet dat ik me er heel erg bezorgd over gemaakt heb, maar o zo bang dat iemand het ook ooit maar zou merken.

Mijn ouders hadden in die tijd een caravan, in Annen. Vanaf april gingen ze daar vaak ieder weekend naar toe. Vrijdagmiddags weg en zondagmiddag weer terug. Oh, heerlijk om te experimenteren! Mijn eerste rok en bloes had ik, in een overmoedige bui, alléén, bij C&A gekocht.

Achteraf geloof ik niet, dat de verkoopster mij geloofd heeft, toen ik, met een van zweet druipend hoofd, uitlegde, dat het een cadeau was. Gauw weg hier!



In eenzelfde bui, netkousen gekocht, bij het koude gat in de Stad. En schoenen met hakjes bij Scapino. Thuis lag dat héél erg ver verstopt in mijn slaapkamer.

Als mijn ouders naar de camping waren en de maan al erg hoog aan de hemel stond, zat ik mij op te maken, om te kleden en als ik genoeg moed had, dan naar buiten. Wandelen door de meestal lege straten en het park.

Oh, die mengeling van niet gezien willen worden, of eigenlijk misschien wel?

Eénmaal kwam ik weer terug en die verrekte voordeur wou maar niet open. De buurvrouw hoorde het gemorrel, was bang dat er ingebroken werd en ging tóch maar even kijken. Ik schrok me volledig lam!

“Oh, ben jij het?”

“Ja,” zeg ik en ze gaat weer naar binnen.

Peentjes gezweet, nou komt alles uit, dacht ik!

Of de buurvrouw nooit iets aan mijn ouders heeft verteld of dat mijn ouders maar gedacht hebben... laat maar gaan, ik zal het nooit weten.

– Francisca Beukema ▼

Eten wat de pot schaft

Voor de komende winter hebben wij het idee opgevat om "ludi's" te organiseren bij ons thuis. Een "ludi" (een door onszelf bedacht woord) is een samenvoeging van de lunch en het diner. Ineke kookt een eenvoudige en zeker voedzame maaltijd voor onszelf en maximaal 2 gasten. Wij ontvangen onze gasten graag rond 15.00 uur en sluiten het samenzijn na de koffie rond 19.00 uur af. Op deze manier is er voldoende tijd om elkaar te ontmoeten en wordt het geen nachtwerk. We organiseren onze ludi's zowel door de week als in het weekend.



Lijkt het je leuk om hieraan deel te nemen, bel Ineke op 06- 19655491 of zet in een mail naar inekekonijn@gmail.com of je in het weekend of door de week wilt komen. Vermeld ook wat je niet wil eten.

Wij mailen degenen die zich hebben opgegeven een aantal data waaruit zij een eerste en tweede keuze kunnen aangeven en dan is het een verrassing met wie je verder aan tafel zit.

Een aandachtspuntje is dat wij in de polder wonen. Beschik je niet over eigen vervoer geef dat dan ook aan in de mail. We willen proberen te regelen dat je met één van de andere gasten mee kunt rijden.

Wij verwachten geen tegenprestatie alleen vragen we onze gasten wel om hun eigen drank mee te nemen. Wanneer de coronamaatregelen verruimd worden dan maken wij ruimte voor een paar gasten erbij.

– Ineke Konijn en Marjet Bos ▼

Welkomstactie: WebQuiz

Om onze nieuwe website te vieren presenteren wij de eerste Regenboog Oldambt "WebQuiz". Vind jij het leuk om mee te doen, kijk dan vanaf 1 januari 2021 op onze [nieuwe website](#). Daar wordt de quizvraag gesteld en zie je wat er verder voor komt kijken om een leuke prijs te winnen. Mail jouw antwoorden **vóór 15 januari 2021** naar **Adriaan Prinse** o.v.v. "WebQuiz" naar regenboogoldambt@gmail.com ▼

Nieuwe filmotheek

Tijdens de donkere dagen van coronatijd, wat kan leuker zijn dan gezellig kijken naar een leuke film? Regenboog Oldambt heeft een collectie van bijna 60 films beschikbaar gesteld voor het uitlenen. Gratis!



Op dit moment hebben wij een verzameling van meestal vrouwenfilms – zowel klassiekers als hedendaagse hits. De dvd's zijn voorzien van Nederlandse ondertiteling. Er is ook een klein aantal Engelstalige video's beschikbaar.

Spelregels

Je mag maximaal drie films te gelijk lenen. De uitleen periode is maximaal 14 dagen. Eerder terugbrengen mag altijd!

Vind jouw keuze in onze **FILMLADDER** (straks beschikbaar op de website, nu bijlage van deze RON). Alle dvd's en video's zijn te reserveren en op te halen bij Rina Lakwijk, Bickershorn 19, 9678 RH Westerlee, tel: 06 41791910 mail: regenboogoldambt@gmail.com

Wij houden ons aanbevolen wanneer je dvd's hebt die je aan Regenboog Oldambt wilt doneren. Graag natuurlijk ook mannenfilms om zo onze collectie uit te breiden. ▼

Terugblik op Regenboogweek 2020

We blijven ons maar vasthouden aan de positieve dingen in het leven. Dat wat nog wel kan en waar we plezier aan beleven. Ik denk terug aan het officiële moment van het vlag hijsen op 10 oktober 2020 door wethouder Gert Engelkens. Ondanks de coronamaatregelen toch weer een gezamenlijk moment van verbinding, bezinning en ontmoeting. Positieve reacties kreeg ik van aanwezigen, vooral van mensen die dit, voor ons heel sobere moment, voor het eerst meemaakten. De voorstelling van de film *ÉTÉ* in deze Regenboogweek was voor degenen die erbij durfden te zijn ook zo'n lichtpuntje. Dan ben ik blij met de keuze voor deze film die zo gewaardeerd werd. Een prachtig verhaal over de overrompelende gevoelens van een eerste liefde. – **Rina Lakwijk** ▼

Toespraak van Gert Engelkens

Geachte aanwezigen, beste mensen,
Hartelijk welkom hier voor het gemeentehuis, waar ik zojuist de regenboogvlag heb gehesen. De regenboogvlag is het symbool van de LHBTI-emancipatiebeweging. Met het hijsen van de vlag willen wij uitdragen dat acceptatie van ieder medemens, ongeacht zijn of haar geaardheid, een recht is dat alle Oldambtsters toekomt.

De vrijheid om te zijn wie je bent is soms best een zoektocht. Omdat je te maken krijgt met vooroordelen. Of omdat je geaardheid vaak op een nogal negatieve manier onderwerp van gesprek is. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat je als mens wordt geaccepteerd en gewaardeerd om wie je bent en niet wordt afgerekend op je seksuele geaardheid. Maar dat is helaas nog steeds niet altijd het geval.

En daarom is het ook zo belangrijk dat er tijdens deze regenboogweek extra aandacht is voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse mensen. Het doet mij goed om te zien dat er ondanks de beperkingen die het coronavirus ons oplegt, jullie deze week niet ongemerkt voorbij laten gaan. Ieder jaar weer zetten vele mensen en organisaties zich hiervoor in. Ook in onze gemeente. Jullie betrokkenheid en passie voor de LHBTI-gemeenschap in Oldambt verdient alle lof en waardering!

Samen zetten we stappen in de goede richting, dat geloof ik echt. We hebben hier in Oldambt een hechte, toegankelijke en actieve LHBTI-gemeenschap. Zij weten elkaar op steeds meer plekken te vinden.

Ik open hierbij de Regenboogweek 2020. Namens het gemeentebestuur wens ik jullie een succesvolle week en spreek ik de wens uit dat **iedereen** in onze samenleving op basis van gelijkheid wordt geaccepteerd en gewaardeerd. ▼



“kom uit”

Een gedicht van **Richard Nobbe**, dat hij, ziek en wel, op 10 oktober voordroeg. Om een filmpje van Richard in actie te zien, surf nu naar youtu.be/dfZBj-2uy2k

o kom uit doorleefde vastgoedhandelaar
o kom uit genderqueere klimaatactivist
o kom uit biseksuele man die het ook allemaal even niet weet
o kom uit wolf in Drenthe
o kom uit volautomatisch luxe communistisch marxistisch kaalgeschoren
heethoofd met een mening over deze half verscheurde →

ellende die we voor het ongemak maar een wereld noemen

o kom uit stilstaande tv-sitcom over mannen met ego's nog fragieler dan porselein
o kom uit Syb van der Ploeg dit woordgrapje gaat al veel te lang veel t ver
o kom uit verleden laat ons je achter ons laten en hoe je onaardig was tegen iedereen
o kom uit verzotte waterblaffers met hun gespuwde meningen over volledige straten
o kom uit gestekelde handenklappers schouderkloppers armenmeters
met gehaaste klokken in jullie achterhoofden
het is nog niet te laat jullie kunnen het
ik heb hoop in jullie



o kom uit demiseksuele zestienjarige die de aarde nog niet begrijpt
je bent nog maar een havist
je hebt nog zo veel te leven voor je
je hoeft je keuzes nu nog niet te maken maar
luister alsjeblijft meer Billy Joel hij weet meer dingen dan jij of ik

o kom uit dichter op het stadsbordes met je rillende papieren in je hand terwijl je naar jezelf verwijst
o kom uit mannen aan de rand van bouwputten die blij zijn dat er hier ook eens wat gebeurd
o kom uit mensen op de achtergrond bij Piets weerbericht
o kom uit moeders op vakanties die de kinderen insnoeren in autogordels en naar ze roepen dat ze het nu verdomme eens leuk gaan hebben en nu ophouden met huilen we zijn hier voor ons plezier op de autobahn

o kom uit stil gelovig kind

ik moest van je god zeggen dat ze van je houdt
meer hoeft je niet te weten
meer doet er ook niet toe
iedereen die het tegendeel beweert mag je met mijn (en Haar)
zegen de middelvinger opsteken

o kom uit niemand in het bijzonder
o kom uit iedereen in het specifiek

maar doe het evengoed ▼

“Halfstok”

Gedicht van **Timo Boom**. Bij afwezigheid van Timo is het gedicht op 10 oktober door Rina voorgedragen.

De vlag hangt toe, halfstok
vanuit thuis heffen we moedig ons hoofd,
voor wie de last draagt, met of zonder kap.

Er zijn momenten dat ik mij herinner,
dat ik vrees en beminning niet uit elkaar kon houden,
dat het onbekende mij angstvallig vasthield,
wat eigenlijk de sleutel was tot mijn stil water.

Voor wie de vlag wenst te hijsen,
moet eerst zichzelf afwijzen, hervinden
knokken, voortploegen ontwarpen en zich weer op-
bouwen
en dan nog trots zichzelf aan durven kijken
in een beslagen spiegel van onwetendheid.

De rimpeling van de wind laat hem wapperen
Nog altijd niet door medebries, maar door tegenwind
tegengezind verlies.

Nee! De vlag hangt bij mij misschien fier, maar hij is niet voluit.
Zolang ik in het geroezemoes van de consensus stille ruis hoor
weiger ik met opgeheven hoofd rond te lopen,
waarbij menig individu zichzelf op de borst klopt en zegt

we zijn d'r

waar men niet durft te zeggen wie ze zijn,
wat ze willen en waar we van houden
daar is de mensheid niet er
maar daar zal die dan nooit komen ▼

